



Hij vroeg aan Aisha: 'Waarmee begon de Profeet (vrede zij met hem) wanneer hij zijn huis binnenging?' Zij antwoordde: 'Met het gebruik van de siwak

Shu'aih ibn Hani zei: Hij vroeg aan Aisha: 'Waarmee begon de Profeet (vrede zij met hem) wanneer hij zijn huis binnenging?' Zij antwoordde: 'Met het gebruik van de siwak.

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Het behoorde tot de gewoonte van de Profeet (vrede zij met hem) om het gebruik van de siwak te beginnen zodra hij zijn huis binnenging, ongeacht het tijdstip van de dag of nacht.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3652>

