



Overlever van mij, zelfs als het maar één vers is. Vertel over de Bani Israël (Kinderen van Israël) en er is geen bezwaar. Maar wie bewust over mij liegt, laat hem zijn zitplaats in het Vuur verwachten

Abdullāh ibn 'Amr (moge Allah tevreden met hen zijn) rapporteerde: De Profeet ﷺ (vrede zij met hem) zei: "Overlever van mij, zelfs als het maar één vers is. Vertel over de Bani Israël (Kinderen van Israël) en er is geen bezwaar. Maar wie bewust over mij liegt, laat hem zijn zitplaats in het Vuur verwachten."

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De Profeet ﷺ (vrede zij met hem) beveelt ons om kennis over hem door te geven, of het nu afkomstig is van een boek of een hadith, zelfs als het maar een kleinigheid is, zoals een vers uit de Koran of een hadith. Het belangrijkste is dat degene die kennis doorgeeft, bekend is met wat hij doorgeeft en anderen uitnodigt tot het goede. Vervolgens wijst de Profeet ﷺ (vrede zij met hem) erop dat er geen zonde is in het vertellen over de Kinderen van Israël en de gebeurtenissen die met hen gebeurden, op een manier die niet in strijd is met onze Sharia. Daarna waarschuwde hij voor het liegen over hem. Hij zei dat degene die bewust tegen hem liegt, zijn plaats in het Vuur moet verwachten.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3686>

