



De Hel is bedekt met verlangens en lusten, en het Paradijs is bedekt met ongemakken

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ (vrede zij met hem) heeft gezegd: "De Hel is bedekt met verlangens en lusten, en het Paradijs is bedekt met ongemakken."

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) maakt duidelijk dat het Vuur omgeven is door zaken waar de ziel naar verlangt, zoals het begaan van verboden handelingen of het verzuimen van verplichtingen. Dus, wie zijn verlangens in dit opzicht volgt, verdient het Hellevuur. En het Paradijs is omgeven door zaken die de ziel verafschuwt, zoals het volharden in gehoorzaamheid aan Allah, het vermijden van verboden handelingen en geduldig zijn in het naleven hiervan. Als iemand zichzelf hierin bestrijdt en er moeite voor doet, verdient hij de toegang tot het Paradijs.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3702>

