



Er werd een man bij de Profeet (vrede zij met hem) genoemd die de hele nacht had geslapen tot de ochtend. De Profeet zei: 'Dat is een man bij wie de satan in zijn oren heeft geürineerd, of hij zei: 'in zijn oor

Abdoellah ibn Mas'oed (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: Er werd een man bij de Profeet (vrede zij met hem) genoemd die de hele nacht had geslapen tot de ochtend. De Profeet zei: 'Dat is een man bij wie de satan in zijn oren heeft geürineerd, of hij zei: 'in zijn oor".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Er werd bij de Profeet (vrede zij met hem) gesproken over een man die de hele nacht had geslapen en niet opgestaan was voor het verplichte gebed, zelfs niet toen de zon opkwam. De Profeet merkte op: 'Dat is iemand bij wie de satan in zijn oor heeft geürineerd.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3714>

