



Wie in deze wereld de tekortkomingen van een ander verbergt, zal door Allah op de Dag des Oordeels worden bedekt (zal door Allah op de Dag des Oordeels met genade omhuld worden)

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Wie in deze wereld de tekortkomingen van een ander verbergt, zal door Allah op de Dag des Oordeels worden bedekt (zal door Allah op de Dag des Oordeels met genade omhuld worden)."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) legt uit dat wie een medemens in deze wereld beschermt tegen schaamte of tekortkomingen, Allah op de Dag des Oordeels op zijn beurt zal beschermen. Dit betekent dat de beloning in overeenstemming is met de daad, waarbij Allah Zijn bescherming inhoudt dat Hij de tekortkomingen en zonden van die persoon verbergt voor de mensen op die dag. Dit kan ook betekenen dat Allah de persoon niet rekent op zijn daden en zijn zonden niet noemt.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3777>

