



Zeker, de wereld is vervloekt, alles wat erin is, is vervloekt, behalve de herinnering aan Allah, wat daarmee verbonden is en een geleerde of een leerling

Van Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Zeker, de wereld is vervloekt, alles wat erin is, is vervloekt, behalve de herinnering aan Allah, wat daarmee verbonden is en een geleerde of een leerling."

[Goed] [Overgeleverd door At-Tirmidi en Ibn Maja]

De Profeet (vrede zij met hem) gaf aan dat de wereld en alles wat erin is door Allah vervloekt en verafschuwd wordt, omdat alles daarin de mens afleidt van Allah en Hem ver weg houdt. Er is echter een uitzondering: de herinnering aan Allah en alles wat hiermee te maken heeft, evenals de kennis die aan mensen wordt geleerd door een geleerde of de inspanning van een leerling die deze kennis verwerft.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3788>

