



Ik ontmoette Ibrahim tijdens mijn nachtelijke reis en hij zei: 'O Mohammed, geef mijn groeten aan jouw gemeenschap en vertel hun dat het paradijs een grond van zuiverheid heeft, water dat zoet is

Ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De profeet (vrede zij met hem) zei: "Ik ontmoette Ibrahim tijdens mijn nachtelijke reis en hij zei: 'O Mohammed, geef mijn groeten aan jouw gemeenschap en vertel hun dat het paradijs een grond van zuiverheid heeft, water dat zoet is, dat het uitgestrekt is en dat de gewassen erin verheerlijkt zijn met "Soebhanallah", "Alhamdoelillah", "La ilaha illallah" en "Allahoe Akbar"."

[Goed met zijn ondersteunende bewijsstukken] [Overgeleverd door At-Tirmidhi]

De profeet (vrede zij met hem) vertelt ons dat hij Ibrahim, de vriend van Allah, ontmoette tijdens zijn nachtelijke reis en hem zei: 'O Mohammed, breng mijn groeten over aan jouw gemeenschap en leer hen dat het paradijs een grond heeft van zuiverheid, water dat zoet en niet zout is en dat het paradijs uitgestrekt en vlak is, vrij van bomen. De gewassen ervan zijn de goede woorden: "Soebhanallah", "Alhamdoelillah", "La ilaha illallah" en "Allahoe Akbar". Telkens wanneer een moslim deze woorden zegt en herhaalt, wordt er voor hem een zaad geplant in het paradijs.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3791>

