



Degene die zijn familiebanden onderhoudt, is niet degene die wederkerigheid verwacht, maar degene die de banden blijft onderhouden, zelfs als de banden worden verbroken

'Abdullāh ibn 'Amr (moge Allah tevreden over hun zijn) rapporteerde: De profeet ﷺ (vrede zij met hem) zei: Degene die zijn familiebanden onderhoudt, is niet degene die wederkerigheid verwacht, maar degene die de banden blijft onderhouden, zelfs als de banden worden verbroken.

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De Profeet ﷺ (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) vertelt dat degene die de verwantschapsbanden perfect onderhoudt en vriendelijkheid toont aan zijn verwanten, niet degene is die vriendelijkheid met vriendelijkheid terugbetaalt, maar degene die werkelijk en volmaakt de verwantschapsbanden in stand houdt, is degene bij wie als de verwantschapsbanden verbroken worden, hij ze in stand houdt; en als zij hem onrecht aandoen, hij hen met goedheid beantwoordt.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3854>

