



De vergelijking tussen degene die zijn Heer gedenkt en degene die Hem niet gedenkt, is als de vergelijking tussen de levende en de dode".

Aboe Moessa (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "De vergelijking tussen degene die zijn Heer gedenkt en degene die Hem niet gedenkt, is als de vergelijking tussen de levende en de dode". In een andere overlevering van Moeslim wordt vermeld: "De vergelijking tussen een huis waarin Allah wordt herdacht en een huis waarin Hij niet wordt herdacht, is als de vergelijking tussen de levende en de dode".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft het verschil uiteengezet tussen degene die Allah gedenkt en degene die dat niet doet. Hij stelde dat dit verschil vergelijkbaar is met dat tussen een levend en een dood persoon, zowel in hun nut als in hun uiterlijke verschijning. Degene die zijn Heer gedenkt, is als een levend persoon, verfraaid door het licht van het leven en verlicht van binnen door kennis, wat hem nuttig maakt. Degene die Allah niet gedenkt, is als een dode, van buiten levenloos en van binnen leeg, zonder enig nut. Evenzo wordt een huis als levend beschouwd wanneer zijn bewoners Allah gedenken, anders is het een dood huis vanwege de traagheid van zijn bewoners in het gedenken van Allah. Wanneer een huis wordt omschreven als levend of dood, verwijst dit in feite naar de bewoners van dat huis.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/4177>

