



Wie uitstel verleent aan een onvermogende of een deel van zijn schuld kwijtscheldt, Allah zal hem op de Dag des Oordeels overschaduwen in de schaduw van Zijn Troon, op een Dag waarop er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "Wie uitstel verleent aan een onvermogende of een deel van zijn schuld kwijtscheldt, Allah zal hem op de Dag des Oordeels overschaduwen in de schaduw van Zijn Troon, op een Dag waarop er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne."

[Authentiek] [Overgeleverd door At-Tirmidhi en Ahmed]

De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) informeerde dat als iemand uitstel verleent aan iemand die schulden heeft of een deel van die schulden kwijtscheldt, zijn beloning zal zijn dat Allah hem op de Dag des Oordeels onder Zijn Troon in de schaduw zal zetten, terwijl de zon dicht bij de hoofden van de mensen zal komen en haar hitte intens voor hen zal zijn. Niemand zal schaduw vinden, behalve degenen die schaduw van Allah krijgen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/4186>

