



Wil je verlost worden van de zorgen op de Dag des Oordeels? Help dan iemand die het financieel moeilijk heeft of door zijn schuld kwijt te schelden

Aboe Qatada (moge Allah tevreden met hem zijn) wordt overgeleverd dat hij een schuldenaar zocht, die zich voor hem verborgen hield. Nadat hij hem had gevonden, zei de schuldenaar: "Ik verkeer in financiële moeilijkheden." Aboe Qatada vroeg: "Zweer bij Allah?" De schuldenaar zei: "Ik zweer bij Allah." Waarop Aboe Qatada zei: "Ik heb de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen horen: "Wil je verlost worden van de zorgen op de Dag des Oordeels? Help dan iemand die het financieel moeilijk heeft of door zijn schuld kwijt te schelden."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Aboe Qatada al-Ansari (moge Allah tevreden met hem zijn) was op zoek naar een schuldenaar die zich voor hem verborgen hield. Toen hij deze vond, zei de schuldenaar: "Ik ben financieel in de problemen en heb geen geld om je schuld te voldoen." Aboe Qatada vroeg hem onder ede of hij werkelijk geen geld had. En de schuldenaar zwoer bij Allah dat hij de waarheid sprak. Hierop vertelde Aboe Qatada dat hij de Profeet (vrede zij met hem) had horen zeggen: "Wie verlangt naar verlossing op de Dag des Oordeels, laat hem een ander van zijn lasten ontdoen. Vergemakkelijk de financiële situatie van een medemens door bijvoorbeeld een schuld te herstructureren of kwijt te schelden. Want wie goed doet, zal zelf goed ontvangen."

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/4195>

