



"De ruiter begroet de voetganger, de voetganger begroet degene die zit, en de kleinere groep begroet de grotere groep"

Van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: De boodschapper van Allah (moge Allah vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "De ruiter begroet de voetganger, de voetganger begroet degene die zit, en de kleinere groep begroet de grotere groep".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) adviseerde over de etiquette van het begroeten onder de mensen met de woorden 'Vrede zij met jullie, en de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen'. De jongere begroet de oudere, de ruiter begroet de wandelaar, de wandelaar begroet de zittende persoon en de kleine groep begroet de grote groep.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/4243>

