



Voorwaar, Allah de Verhevene strekt Zijn hand uit 's nachts zodat de zondaar van de dag tot berouw kan komen, en Hij strekt Zijn hand uit overdag zodat de zondaar van de nacht tot berouw kan komen, totdat de zon vanuit haar westen opkomt

Abu Musa Al-Ash'ari, moge Allah tevreden zijn met hem, zei dat de profeet (vrede zij met hem) zei: "Voorwaar, Allah de Verhevene strekt Zijn hand uit 's nachts zodat de zondaar van de dag tot berouw kan komen, en Hij strekt Zijn hand uit overdag zodat de zondaar van de nacht tot berouw kan komen, totdat de zon vanuit haar westen opkomt."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) informeert ons dat Allah de Verhevene berouw aanvaardt van Zijn dienaren. Als een dienaar overdag zondigt en 's nachts berouw toont, aanvaardt Allah zijn berouw. En als een dienaar 's nachts zondigt en overdag berouw toont, aanvaardt Allah zijn berouw. Hij strekt Zijn hand uit voor berouw, verheugd en accepterend, en de deur tot berouw blijft open tot de zon opkomt vanuit haar westen, wat het einde van de wereld markeert. Wanneer dat gebeurt, wordt de deur tot berouw gesloten.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/4318>

