



## Voorwaar, Allah heeft in alles vriendelijkheid bevolen

Shaddād ibn Aws (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: Er zijn twee dingen die ik uit het hoofd heb geleerd van de Booschapper van Allah (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem zijn); hij zei: "Voorwaar, Allah heeft in alles vriendelijkheid bevolen. Als jullie doden, dood dan goed en als jullie slachten, slacht dan goed. Laat iemand van jullie zijn mes slijpen en het dier dat hij slacht het lijden besparen."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem zijn) vertelt dat Allah Almachtig ons ihsān (goedheid/uitmuntendheid) in alles heeft voorgeschreven. Ihsān is het voortdurend bewustzijn van Allah Zijn aanwezigheid in de aanbidding, het verrichten van het goede en de mensen geen kwaad doen. Een aspect hiervan is ihsān in het doden en slachten van dieren. Ihsān in het doden, voor wettelijke vergelding, is het kiezen van de gemakkelijkste methode die het minste lijden veroorzaakt voor de gedode persoon en het snelst is in het nemen van zijn leven (dit dient echter in context worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld in oorlog). Ihsān bij het slachten van dieren is het tonen van vriendelijkheid jegens het dier, door het mes te slijpen, en niet te slijpen terwijl het dier toekijkt, en geen dier te slachten terwijl een ander dier toekijkt.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/4319>

