



Er mag geen kwaad of wederkerigheid van kwaad zijn. Wie kwaad veroorzaakt, Allah zal hem ook kwaad doen en wie iets moeilijk maakt, Allah zal ook iets moeilijk voor hem maken

Abu Sa'īd al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "Er mag geen kwaad of wederkerigheid van kwaad zijn. Wie kwaad veroorzaakt, Allah zal hem ook kwaad doen en wie iets moeilijk maakt, Allah zal ook iets moeilijk voor hem maken."

[Authentiek] [Overgeleverd door Ibn Maja]

De boodschapper (moge Allah Zijn vrede en zegeningen met hem zijn) wees erop dat we schade in al zijn verschijningsvormen van onszelf en van anderen moeten afwenden. Het is net zo ontoelaatbaar voor iemand om zichzelf of anderen schade te berokkenen. Het is ook niet toegestaan om kwaad te beantwoorden met kwaad, want kwaad wordt niet verwijderd met kwaad, behalve door middel van wettelijke vergelding, zonder overtreding. Toen gaf de Boodschapper (moge Allah Zijn vrede en zegeningen met hem zijn) een waarschuwing dat wie mensen kwaad doet, kwaad zal worden aangedaan, en wie het mensen moeilijk maakt, zal tegenspoed ondervinden.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/4711>

