



O jongen, ik zal je woorden leren: Wees Allah indachtig en Allah zal je beschermen. Wees Allah indachtig en je zult Hem voor jou vinden. Als je vraagt, vraag dan aan Allah, en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah

Ibn 'Abbās (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: Op een dag reed ik achter de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), en hij zei: "O jongen, ik zal je woorden leren: Wees Allah indachtig en Allah zal je beschermen. Wees Allah indachtig en je zult Hem voor jou vinden. Als je vraagt, vraag dan aan Allah, en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. En weet dat als de Oemmah bijeen zouden komen om jullie ergens mee te helpen, zij jullie nergens mee zouden helpen, behalve met wat Allah jullie heeft voorgeschreven. En als zij bijeen zouden komen om jullie ergens mee te schaden, dan zouden zij jullie nergens mee schaden, behalve met wat Allah jullie heeft voorgeschreven. De pennen zijn opgeheven en de bladzijden zijn opgedroogd".

[Authentiek] [Overgeleverd door At-Tirmidhi]

Ibn 'Abbās (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelt dat hij op een dag als jongen achter de boodschapper (moge Allah Zijn vrede en zegeningen met hem zijn) reed, en hij zei tegen hem: Ik zal je dingen leren waardoor Allah je daarmee zal bevoordelen: Wees Allah indachtig door Zijn geboden en verboden in acht te nemen, zodat Hij jou aanschouwt met aanbidding en vroomheid en jou geen zonden en slechte daden ziet verrichten. Als je dat doet, krijg je als beloning Allah Zijn bescherming tegen onaangename dingen in deze wereld en in het Hiernamaals en dat Hij je zal steunen in je inspanningen, waar je ook heengaat. Als je iets wilt vragen, vraag het dan aan niemand anders dan aan Allah, want Hij alleen antwoordt aan hen die vragen. En als jullie hulp nodig hebben, zoek dan alleen hulp bij Allah. En jullie moeten er zeker van zijn dat geen voordeel tot jullie zal komen, zelfs al zouden alle bewoners van de aarde bijeenkomen om het tot jullie te brengen, behalve als Allah het voor jullie voorgeschreven heeft en dat geen kwaad jullie zal overkomen, zelfs al zouden alle bewoners van de aarde bijeenkomen om het tot jullie te brengen, behalve als Allah het voor jullie voorgeschreven heeft. En dat Allah, de Almachtige, deze zaak geschreven en voorbestemd had volgens Zijn wijsheid en kennis, en dat wat Allah geschreven had niet veranderd kan worden.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

