



'De nakomelingen van Israël werden geleid door profeten; telkens wanneer een profeet stierf, volgde er weer een profeet. En er zal geen profeet meer na mij komen, maar er zullen leiders zijn en zij zullen talrijk zijn

Aboe Hazim, zei: "Ik heb vijf jaar gezeten met Aboe Hoeraira, moge Allah tevreden met hem zijn en ik hoorde hem vertellen over de Profeet (vrede zij met hem) die zei: 'De nakomelingen van Israël werden geleid door profeten; telkens wanneer een profeet stierf, volgde er weer een profeet. En er zal geen profeet meer na mij komen, maar er zullen leiders zijn en zij zullen talrijk zijn.' Ze vroegen: 'Wat beveelt u ons dan?' Hij antwoordde: 'Geef de eed van trouw aan de eerste en de beste, geef hen hun rechten, want Allah zal hen ter verantwoording roepen over hetgeen Hij hen heeft toevertrouwd.'"

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat de kinderen van Israël geleid werden door profeten, die hun zaken beheerden zoals prinses en bestuurders dat doen met hun onderdanen. Telkens wanneer er corruptie onder hen optrad, zond Allah een profeet om hun zaken te herstellen en wat zij hadden veranderd in de wetten te corrigeren. En er zal geen profeet na mij komen die zal doen wat zij deden. Maar er zullen na mij leiders zijn die talrijk zullen zijn en er zal onder hen geschil en onenigheid ontstaan. Daarom vroegen de metgezellen, moge Allah tevreden met hen zijn, de Profeet (vrede zij met hem): "Wat beveelt u ons?" Hij antwoordde: "Wanneer de ene khalief na de andere is benoemd, is de eed van trouw aan de eerste geldig en moet eraan voldaan worden, terwijl de eed aan de tweede ongeldig is en het verboden is deze te eisen. Geef hen hun rechten en gehoorzaam hen, behandel hen met gehoorzaamheid en respect, zolang dit niet in strijd is met de wet van Allah. Want Allah zal hen ter verantwoording roepen en hen beoordelen op wat zij met jullie doen."

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

