



De Profeet (vrede zij met hem) heeft geen enkel gebed verricht nadat het volgende tot hem was geopenbaard: “Wanneer de hulp van Allah komt en de overwinning...” [Al-Nasr: 1], zonder daarin te zeggen: “Heilig bent U, onze Heer, en met Uw lof; o Allah, vergeef mij

Aisha, de moeder der gelovigen, moge Allah tevreden zijn met haar, heeft gezegd: "De Profeet (vrede zij met hem) heeft geen enkel gebed verricht nadat het volgende tot hem was geopenbaard: “Wanneer de hulp van Allah komt en de overwinning...” [Al-Nasr: 1], zonder daarin te zeggen: “Heilig bent U, onze Heer, en met Uw lof; o Allah, vergeef mij.”

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De moeder der gelovigen, Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar), bericht dat de Profeet (vrede zij met hem) toen het volgende werd geopenbaard: (Wanneer de hulp van Allah komt en de overwinning...) (Al-Nasr: 1), de Koran interpreteerde en onmiddellijk handelde naar het bevel van Allah, waarin staat: "Verheug Uw Heer met lof en vraag Hem om vergiffenis". Daarom zei hij vaak tijdens zijn buigingen en neervallen in het gebed: “Heilig bent U,” wat een zuivering van U betekent van elke tekortkoming die niet bij U past, “O Allah, onze Heer, met Uw lof,” als een lofprijzing voor Uw volmaakte wezen, eigenschappen en daden, “O Allah, vergeef mij,” en verwijder mijn zonden en vergeef mij daarvoor.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5212>

