



Bezwingen, amuletten en spreuken zijn een vorm polytheïsme

'Abdullāh ibn Mas'ūd (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem zijn) zeggen: "Bezwingen, amuletten en spreuken zijn een vorm polytheïsme".

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, Ibn Maja en Ahmed]

De Boodschapper (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem rusten) wees erop dat het doen van bepaalde daden een vorm van polytheïsme is, waaronder: Ten eerste: Bezwingen: de woorden die met polytheïsme te maken hebben en die de mensen van jāhiliyyah (de periode vóór de islam) reciteerden voor behandeling. Ten tweede: Amuletten gemaakt van kralen en dergelijke: ze worden aan kinderen, dieren en andere dingen gehangen om ze te beschermen tegen het boze oog. Ten derde: Liefdesbetuigingen: ze worden gemaakt om een van de twee echtgenoten te beminnen bij de ander. Deze zaken vallen onder polytheïsme, want bepaalde zaken als oorzaak beschouwen, terwijl het niet islamitisch aan de hand van een bewijs, noch wetenschappelijk aan de hand van experimenten als oorzaak wordt beschouwd. De islamitische oorzaken zoals, het reciteren van de Koran, of de materiële oorzaken, zoals de medicijnen bewezen aan de hand van experimenten, zijn toegestaan, op voorwaarde dat we moeten geloven dat ze slechts oorzaken zijn, en dat voorspoed en tegenspoed in Allah Zijn hand ligt.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5273>

