



Het beledigen van een moslim is een grove zonde, en hem doden is een daad van ongeloof

Overgeleverd door Abdoellah ibn Mas'oed: De profeet (vrede zij met hem) zei: "Het beledigen van een moslim is een grove zonde, en hem doden is een daad van ongeloof".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) verbood het beledigen en beschimpen van een moslimbroeder, omdat dit een ernstige zonde is en afbreuk doet aan de gehoorzaamheid aan Allah en Zijn boodschapper (vrede zij met hem). Het bestrijden van een moslimbroeder wordt beschouwd als een daad van ongeloof, hoewel het een kleinere vorm van ongeloof betreft.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5333>

