



## Kijk naar degenen die onder jullie zijn en niet naar degenen die boven jullie staan, want dit is meer geschikt om de genade van Allah niet te verachten

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Kijk naar degenen die onder jullie zijn en niet naar degenen die boven jullie staan, want dit is meer geschikt om de genade van Allah niet te verachten".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) gaf de gelovige de opdracht om in de wereldse zaken, zoals status, rijkdom en aanzien, te kijken naar degenen die onder hem staan en minder hebben en niet naar degenen die boven hem staan en beter zijn. Dit kijken naar degenen die onder je staan is meer passend en zekerder om de genade van Allah over jou niet te verachten of te ondermijnen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5341>

