



Kleiner geen enkele goede daad, ook al is het je broeder tegemoet treden met een vrolijk gezicht

Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De boodschapper (moge Allah Zijn vrede en zegeningen met hem zijn) zegt: "Kleiner geen enkele goede daad, ook al is het je broeder tegemoet treden met een vrolijk gezicht."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Boodschapper (moge Allah Zijn vrede en zegeningen met hem zijn) spoort ons aan om goed te doen en geen enkele daad van goedheid te bagatelliseren, zelfs al was het eenvoudig. Een voorbeeld is wanneer mensen elkaar met een opgewekt gezicht tegemoet treden. Een moslim zou dit graag moeten doen, want het brengt een gevoel van vriendelijkheid en vreugde naar zijn moslimbroeder.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5348>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

