



Ik vroeg de profeet (vrede zij met hem): 'Welke zonde is de grootste voor Allah? Hij antwoordde: 'Dat je een gelijke aan Allah stelt, terwijl Hij jou geschapen heeft

Van Abdoellah ibn Mas'oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: Ik vroeg de profeet (vrede zij met hem): 'Welke zonde is de grootste voor Allah? Hij antwoordde: 'Dat je een gelijke aan Allah stelt, terwijl Hij jou geschapen heeft.' Ik zei: 'Dat is inderdaad een grote zonde.' Toen vroeg ik: 'En daarna?' Hij zei: 'Het doden van je eigen kind, uit vrees dat hij met jou zal voeden.' Ik vroeg: 'En daarna?' Hij zei: 'Het plegen van overspel met de vrouw van je buurman.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem), werd gevraagd over de grootste zonden, en hij antwoordde: Het grootste van hen is de ernstige vorm van polytheïsme, waarbij je een gelijke of partner aan Allah toekent in Zijn goddelijkheid, Heerschappij, Namen of Eigenschappen. Deze zonde wordt alleen vergeven door berouw, en als de persoon die eraan schuldig is en sterft zonder berouw, zal hij voor eeuwig in de Hellevuur verblijven. Vervolgens komt het doden van zijn kind, uit vrees dat hij met hem zal eten. Het doden van een ziel is verboden, maar de zonde wordt verzwaard als het slachtoffer familie is van de dader. Ook wordt de zonde verzwaard wanneer het doel van de dader is om te voorkomen dat het slachtoffer deelt in Allah's voorziening. Vervolgens is het dat een man overspel pleegt met de vrouw van zijn buurman door te proberen haar te verleiden tot overspel, zodat ze met hem zondigt. Overspel is verboden, maar de zonde wordt groter wanneer de persoon met de vrouw van zijn buurman overspel pleegt, degene die door de wet is aangespoord om vriendelijk en goed met hem om te gaan en zijn gezelschap te waarderen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5359>

