



Geen gebed voor degene die de openingsverzen van het Boek (Al-Fatiha) niet reciteert

Van de metgezel 'Oebadah ibn as-Samit (moge Allah tevreden zijn over hem) dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Geen gebed voor degene die de openingsverzen van het Boek (Al-Fatiha) niet reciteert".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft verduidelijkt dat het gebed niet geldig is zonder het reciteren van de Surah Al-Fatiha, aangezien het een essentieel onderdeel is van het gebed in elke rak'ah (eenheid) ervan.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5378>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

