



Wie woedoe verricht en zijn woedoe goed verricht, en dan naar de vrijdaggebed gaat, luistert en aandachtig is, hem worden zijn zonden vergeven die tussen de twee vrijdagen begaan zijn, met een extra toevoeging van drie dagen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Wie woedoe verricht en zijn woedoe goed verricht, en dan naar de vrijdaggebed gaat, luistert en aandachtig is, hem worden zijn zonden vergeven die tussen de twee vrijdagen begaan zijn, met een extra toevoeging van drie dagen. En wie met de kiezels speelt, heeft tevergeefs (gehandeld)."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) bericht dat degene die woedoe verricht en zijn woedoe goed verricht, met inachtneming van alle pijlers, de soenan en de etiketten , en dan naar het vrijdaggebed gaat, aandachtig luistert naar de preek en zich onthoudt van nutteloze praat, Allah hem zijn kleine zonden van tien dagen vergeeft, van de ene vrijdag tot de volgende, met een extra toevoeging van drie dagen. Dit komt omdat een goede daad beloond wordt met tien keer haar gelijke. Vervolgens waarschuwt de profeet (vrede zij met hem) tegen het afwenden van het hart van wat er in de preek wordt gezegd aan vermaningen, en tegen het ijdel spel met de vingers, het kiezelsteentjes oprapen of andere vormen van onnozelheid en afleiding. Wie dat doet, heeft tevergeefs (gehandeld), en wie tevergeefs handelt, heeft geen aandeel in de beloning van een volledige vrijdag.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5433>

