



“Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, laat hem goed spreken of zwijgen

Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, zei dat Boodschapper van Allah (moge Allah Zijn gebeden en vrede met hem zijn) zei: “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, laat hem goed spreken of zwijgen, en wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, laat hem zijn buur eren en wie in Allah en zijn Laatste Dag gelooft laat hem zijn gast eren.”

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (moge Allah Zijn gebeden en vrede met hem zijn) legde uit dat de dienaar die gelooft in Allah en de Laatste Dag (onze terugkeer, waar iedereen beloond zal worden naargelang zijn daden) zijn geloof hem aanspoort om deze eigenschappen te hebben: De eerste: het goede gezegde: door het loven en prijzen van Allah, het opdragen van wat goed is, het verbieden van wat verkeerd is, en het verzoenen tussen mensen. De tweede: goed te zijn voor de naaste: door hem goed te behandelen en hem geen kwaad te doen. De derde: de gast eren die bij u op bezoek komt: vriendelijk spreken, eten geven, enzovoort.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5437>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

