



Allah de Verhevene en Geprezen zeide: 'O zoon van Adam, zolang je Mij aanroept en op Mij hoopt, zal Ik je vergeven voor wat er in jou is, ongeacht wat dat is. O zoon van Adam, zelfs als je zonden de hemel zouden reiken en je Mij dan om vergiffenis zou vragen, zou Ik je vergeven, ongeacht wat dat is

Annas ibn Mālik (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: Ik hoorde de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: "Allah de Verhevene en Geprezen zeide: 'O zoon van Adam, zolang je Mij aanroept en op Mij hoopt, zal Ik je vergeven voor wat er in jou is, ongeacht wat dat is. O zoon van Adam, zelfs als je zonden de hemel zouden reiken en je Mij dan om vergiffenis zou vragen, zou Ik je vergeven, ongeacht wat dat is. O zoon van Adam, zelfs als je naar Mij zou komen met de zonden van de hele aarde, en je Mij zou ontmoeten zonder Mij iets toe te voegen, zou Ik je tegemoet komen met haar (de aarde) vol aan vergiffenis.'"

[Goed] [Overgeleverd door At-Tirmidhi]

De profeet (vrede zij met hem) berichtte dat Allah de Verhevene en Geprezen zeide in de heilige Hadith zei: O zoon van Adam, zolang je Mij aanroept en op Mijn genade hoopt, en niet wanhoopt; Ik heb je zonde bedekt en uitgewist zonder er om te geven. Zelfs als deze zonde en ongehoorzaamheid grote zonden waren "O zoon van Adam, zolang je Mij aanroept en op Mijn genade hoopt, en je wanhoop niet opgeeft, zal Ik je zonde bedekken en uitwissen, zonder er acht op te slaan, zelfs als die zonde tot de grote zonden behoort." "O zoon van Adam, zelfs als je na je dood naar Mij zou komen met een aarde vol zonden en overtredingen, en je stierf als gelovige die Mij geen deelgenoten toeschreef, zou Ik deze zonden en overtredingen met een aarde vol vergeving beantwoorden. Want Ik ben de Vergevengezind, en Ik vergeef alle zonden behalve shirk (het toeschrijven van deelgenoten aan Allah)."

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

