



De twee woorden die heel licht zijn op de tong, maar zwaar in de weegschaal en geliefd bij de Barmhartige

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "De twee woorden die heel licht zijn op de tong, maar zwaar in de weegschaal en geliefd bij de Barmhartige: Subhannallah Al'adiem (Glorie zij God), Subhannallah wa bihamdihi (Dankbaarheid voor Allah)."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) vertelde ons over twee woorden die een persoon zonder moeite en op ieder moment kan uitspreken, en dat ze een grote impact hebben op de weegschaal, en dat onze Heer, de meest Barmhartige, de Gezegende en de Allerhoogste, van hen houdt: Subhannallah Al'adiem (Glorie zij God), Subhannallah wa bihamdihi (Dankbaarheid voor Allah). Omdat ze Allah Zijn grootheid en perfectie omvatten, en Hem van tekortkomingen ontdoen, moge Hij gezegend en verheven zijn.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5507>

