



Geen volk zit samen zonder Allah te gedenken en zonder over hun Profeet (vrede zij met hem) te bidden, of het zal voor hen een spijt zijn. Als Hij wil, straft Hij hen en als Hij wil, vergeeft Hij hen

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Geen volk zit samen zonder Allah te gedenken en zonder over hun Profeet (vrede zij met hem) te bidden, of het zal voor hen een spijt zijn. Als Hij wil, straft Hij hen en als Hij wil, vergeeft Hij hen".

[Authentiek]

De Profeet (vrede zij met hem) waarschuwde voor het vergeten van het gedenken van Allah. Wanneer mensen samenkomen in een bijeenkomst waarin ze Allah de Verhevene niet gedenken en niet over de Boodschapper (vrede zij met hem) bidden, zal die bijeenkomst hen op de Dag des Oordeels verdriet en spijt brengen. Als Allah wil, kan Hij hen straffen voor hun eerdere zonden en voor hun nalatigheden en als Hij wil, kan Hij hen vergeven uit genade en barmhartigheid.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5511>

