



“Hij die: "Er is geen God buiten Allah, Hij heeft geen partner, tot Hem behoort het koninkrijk en alle lof komt toe aan Allah, en Hij is machtig over alle dingen” tien keer zegt

Abu Ayyub, moge Allah tevreden met hem zijn, zei, dat de Profeet, De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) Zei: “Hij die: "Er is geen God buiten Allah, Hij heeft geen partner, tot Hem behoort het koninkrijk en alle lof komt toe aan Allah, en Hij is machtig over alle dingen” tien keer zegt krijgt de beloning die gelijk staat aan degene die vier slaven van de kinderen van Ismail bevrijd.”

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet, De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn), informeerde dat iedereen die zegt: "Er is geen God buiten Allah, Hij heeft geen partner, tot Hem behoort het koninkrijk en alle lof komt toe aan Allah, en Hij is tot alles in staat." De betekenis ervan is: Dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden buiten Allah, die geen partner heeft, en dat Hij, Glorie aan Hem, over de volledige soevereiniteit beschikt. Hij die het verdient om geprezen te worden met liefde en verheerlijking zonder iemand anders, en dat hij capabel is en dat niets hem wilsonbekwaamheid kan maken. Degene die deze grote herinnering (Dhikr) tien keer herhaalt op een dag, zal dezelfde beloning ontvangen als degene die de slavernij van vier dienaren van de nakomelingen van Ismaël, de zoon van Ibrahim, vrede zij met hen beiden, heeft vrijgelaten. En deze beloning is exclusief voor de nakomelingen van Ismaël, vrede zij met hem, omdat zij edeler zijn dan anderen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5517>

