



Allah houdt van een vrome, zelfredzame en heimelijke dienaar.”

Saad bin Abi Waqqas, moge Allah tevreden zijn met hem, zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) zeggen: "Allah houdt van een vrome, zelfredzame en heimelijke dienaar.”

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet(moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) toont aan dat Allah van sommige van zijn dienaren houdt. Onder hen zijn vromen: zij die zich houden aan Allahs geboden en die Zijn verboden vermijden. En Hij houdt van de zelfredzame: hij die niet afhankelijk is van de mensen door op Allah de Almachtige te vertrouwen en hij wendt zich niet tot anderen. En hij houdt van heimelijke dienaar: de nederige, de aanbidder van zijn Heer, degene die zich focust op wat hem goed doet. Die er niet om geeft dat iemand hem kent of over hem praat met lof.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5545>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

