



De profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) wees parfum niet af

Anas bin Malik, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: De profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) wees parfum niet af.

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

Het was een gebruik van de Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) dat hij parfum niet weigert maar accepteert, Omdat het licht geladen en geurig is.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5733>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

