



Voorwaar, Allah is tevreden wanneer Zijn dienaar zijn maaltijd eet en Hem daarvoor prijst, of wanneer hij een slok drinkt en Hem daarvoor prijst

Anas bin Malik, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: De Boodschapper van Allah, (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "Voorwaar, Allah is tevreden wanneer Zijn dienaar zijn maaltijd eet en Hem daarvoor prijst, of wanneer hij een slok drinkt en Hem daarvoor prijst."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn), toont aan dat de dankbaarheid van de dienaar voor de gunsten en bevoorrechtiging van zijn Heer een van de oorzaken zijn om Allahs welbehagen te verkrijgen. Hij eet zijn voeding en zegt: "O Allah bedankt, en drinkt zijn drank en zegt: O Allah bedankt.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5798>

