



Voorwaar, degenen onder jullie die het meest geliefd zijn bij Mij en het dichtst bij mij zullen zitten op de Dag der Opstanding, zijn degenen met de beste karaktereigenschappen

Djābir (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde dat Profeet (vrede zij met hem) zei: "Voorwaar, degenen onder jullie die het meest geliefd zijn bij Mij en het dichtst bij mij zullen zitten op de Dag der Opstanding, zijn degenen met de beste karaktereigenschappen. En waarachtig, degenen die het meest verachtelijk voor mij zijn en het verst van mij verwijderd zullen zijn op de Dag der Opstanding, zijn de praatzieke, de opscheppers en betweters." Zij vroegen: "O boodschapper van Allah, wij weten wat onder 'praatzieke' en 'opscheppers' valt, maar wat zijn 'de betweters'?" Hij zei: "De arroganten"

[Authentiek] [Overgeleverd door At-Tirmidhi]

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat degenen onder jullie die in deze wereld het meest geliefd zijn bij hem en het dichtst bij hem zullen zitten op de Dag der Opstanding, degenen zijn met de beste karaktereigenschappen. En dat degenen die het meest verachtelijk voor hem zijn in deze wereld en het verst van hem verwijderd zullen zijn op de Dag der Opstanding, degenen zijn met de slechtste karaktereigenschappen. (De praatzieken) zijn degenen die overmatig spreken, vaak ten onrechte en met veel woorden. (De opscheppers) zijn degenen die zich in hun taal verhullen en het gesprek overdrijven zonder voorzichtigheid of terughoudendheid. En (de betweters) zijn degenen die zich boven anderen verheffen en hen belachelijk maken, die zich uitspreiden in hun woorden en met hun mond openstaan om te spreken.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5802>

