



Er was eens een man die de profeet (vrede zij met hem) vroeg: "Wat is de beste vorm van islam?' De profeet antwoordde: 'Het is om voedsel te delen en vrede te wensen aan degenen die je kent en zelfs aan degenen die je niet kent

Abdoellah bin Amr (moge Allah tevreden zijn met hen), zei: Er was eens een man die de profeet (vrede zij met hem) vroeg: "Wat is de beste vorm van islam?' De profeet antwoordde: 'Het is om voedsel te delen en vrede te wensen aan degenen die je kent en zelfs aan degenen die je niet kent".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd: 'Welke eigenschappen van de Islam zijn het beste?' Waarop hij twee kenmerken noemde: De eerste is: Veelvuldig de armen voeden, waarbij zowel liefdadigheid, geschenken, gastvrijheid als banketten inbegrepen zijn. De deugd van voeding wordt extra benadrukt in tijden van hongersnood en hoge prijzen. En de tweede is: Vrede begroeten aan elke moslim die je kent of niet kent.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5808>

