



O jongen, zeg de naam van Allah, eet met je rechterhand en eet van wat voor je is

Van Omar ibn Abi Salama (moge Allah tevreden zijn met hem) zei Ik was een jonge knaap in de zorg van de profeet (vrede zij met hem) en mijn hand zwierf af in de schaal. Toen zei de profeet (vrede zij met hem) tegen mij: 'O jongen, zeg de naam van Allah, eet met je rechterhand en eet van wat voor je is' Die manier van eten is sindsdien altijd bij mij gebleven.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Omar ibn Abi Salama (moge Allah tevreden zijn met hen) de zoon van de vrouw van de Profeet, vrede zij met hem, Umm Salama, moge Allah tevreden zijn met haar - en hij was onder zijn opvoeding en zorg - informeert dat hij tijdens het eten zijn hand rond de randen van de schaal liet gaan om voedsel op te pakken. De Profeet, vrede zij met hem, leerde hem drie etiquetteregels met betrekking tot het eten: Het eerste daarvan: Het zeggen van 'Bismillah' (In de naam van Allah) bij het begin van de maaltijd. Het tweede daarvan: Het eten met de rechterhand. En het derde daarvan: Eten van de zijde van het voedsel die voor hem is.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/58120>

