



## De pen is opgeheven voor drie personen: Voor de slapende totdat hij ontwaakt, voor het kind totdat het de puberteit bereikt, en voor de krankzinnige totdat hij bij zijn verstand komt

Van Ali (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (vrede zij met hem) zei: "De pen is opgeheven voor drie personen: Voor de slapende totdat hij ontwaakt, voor het kind totdat het de puberteit bereikt, en voor de krankzinnige totdat hij bij zijn verstand komt."

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidi, An-Nasa'i in al-Kubra, Ibn Maja en Ahmed]

De profeet (vrede zij met hem) heeft verklaard dat verantwoordelijkheid (taklief) geldt voor de kinderen van Adam, behalve voor deze drie: Voor het jonge kind totdat het volwassen wordt en de puberteit bereikt. Voor de krankzinnige, totdat zijn verstand terugkeert. Voor de slapende, totdat hij ontwaakt. Dus, de verantwoordelijkheid (taklief) is van hen opgeheven, en hun daden van zonde worden niet tegen hen geschreven. Echter, goede daden worden wel opgeschreven voor het jonge kind, in tegenstelling tot de krankzinnige en de slapende, omdat zij zich niet bewust zijn en niet in staat zijn tot geldige aanbidding vanwege het ontbreken van bewustzijn.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/58148>

