



Iedere bedwelmende stof is wijn en iedere bedwelmende stof is verboden. Wie wijn drinkt in deze wereld en sterft terwijl hij eraan verslaafd is, zonder berouw te tonen, zal het niet drinken in het Hiernamaals

Ibn Omar (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Iedere bedwelmende stof is wijn en iedere bedwelmende stof is verboden. Wie wijn drinkt in deze wereld en sterft terwijl hij eraan verslaafd is, zonder berouw te tonen, zal het niet drinken in het Hiernamaals".

[Authentiek]

De profeet (vrede zij met hem) heeft verklaard dat alles wat het verstand verdoezelt en verwijdert, als bedwelmende wijn wordt beschouwd, hetzij door drinken, eten, inhaleren of anderszins. En alles wat bedwelmt en het verstand benevelt, heeft Allah verboden en ervan afgeraden, in welke hoeveelheid dan ook. En degene die een soortgelijke bedwelmende stof drinkt, en volhardt in het drinken ervan zonder berouw te tonen tot aan zijn dood, verdient de straf van Allah door ervan te worden weerhouden in het paradijs.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/58259>

