



De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gaf de voorkeur aan alomvattende dua's en liet andere dua's achterwege

Aisha (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft gezegd: "De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gaf de voorkeur aan alomvattende dua's en liet andere dua's achterwege."

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed en Ahmed]

De Profeet (vrede zij met hem) had een voorkeur voor dua's die zowel voor het wereldse als het andere leven goed waren, met weinig woorden maar een diepgaande betekenis. Deze gebeden bevatten lofprijzingen aan Allah de Verhevene en zijn gericht op goede doeleinden. Wat betreft andere soorten gebeden, liet hij die achterwege.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5886>

