



Vermijd het binnengaan bij vrouwen (zonder noodzaak)." Een man uit de Ansaar zei: "O boodschapper van Allah, wat zegt u over de schoonfamilie?" Hij antwoordde: "De schoonfamilie is de dood

Overgeleverd door Oqbah ibn 'Amir (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Vermijd het binnengaan bij vrouwen (zonder noodzaak)." Een man uit de Ansaar zei: "O boodschapper van Allah, wat zegt u over de schoonfamilie?" Hij antwoordde: "De schoonfamilie is de dood."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) waarschuwde tegen het mengen met vreemde vrouwen en zei: "Wees op uw hoede om (jullie zelf) niet bij vrouwen binnen te gaan, en vrouwen (wees op uw hoede) dat mannen niet bij jullie binnenkomen." Toen zei een man uit de Ansaar: "Wat is uw mening over de mannelijke familieleden van de echtgenoot, zoals de broer van de echtgenoot, zijn neef, zijn oom, zijn achterneef, de zoon van zijn zus en anderen van wie het toegestaan zou zijn met haar te trouwen als ze niet getrouwd was?" De profeet (vrede zij met hem) zei: "Wees op uw hoede voor hem zoals u op uw hoede bent voor de dood! Want het alleen zijn met de mannelijke familieleden van de echtgenoot leidt tot verleiding en vernietiging in het geloof. De mannelijke familieleden van de echtgenoot, behalve zijn vaders en zonen, moeten zelfs meer vermeden worden dan vreemde mannen; omdat de mogelijkheid om alleen te zijn met de mannelijke familieleden van de echtgenoot groter is dan met vreemde mannen en het kwaad dat daarvan te verwachten is groter is en de verleiding door hen sterker is vanwege hun gemakkelijke toegang tot de vrouw en het feit dat zij zonder bezwaar alleen met haar kunnen zijn. Omdat dit onvermijdelijk is en het niet mogelijk is hen van haar af te schermen, aangezien het gebruikelijk is om hierin soepel te zijn en dus is de situatie waarin een man alleen is met de vrouw van zijn broer vergelijkbaar met de dood in afschuwelijkheid en schade, in tegenstelling tot een vreemde man waarvoor men op zijn hoede is."

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

