



Neem dit Koran ter harte (door te herhalen), ik zweer bij Degene in Wiens hand de ziel van Mohammed ligt, het is zeker lossier dan het weglopen van kamelen met losse teugels

Abu Musa Al-Ash'ari, moge Allah tevreden met hem zijn, zei dat de Profeet, (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn), zei: "Neem dit Koran ter harte (door te herhalen), ik zweer bij Degene in Wiens hand de ziel van Mohammed ligt, het is zeker lossier dan het weglopen van kamelen met losse teugels."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet, (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn), heeft bevolen om een verbintenis aan te gaan met de Koran en volhardend te zijn in het herhalen ervan, zodat het niet vergeten zou worden nadat het in zijn hart was bewaard. Hij bevestigde dit door te zweren dat de Koran lossier en sneller uit het geheugen zou verdwijnen dan een vastgebonden kameel, die met een teugel is vastgemaakt. Als een persoon eraan vasthoudt, zal hij het behouden, maar als hij het loslaat, zal het weggaan en verloren raken.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5907>

