



'Verbitter de wind niet. Wanneer jullie iets zien dat jullie niet bevalt, zeg dan: 'O Allah, wij vragen U om het goede van deze wind, het goede dat erin is en het goede waarvoor zij is gestuurd. En wij zoeken bescherming bij U tegen het kwade van deze wind, het kwade dat erin is en het kwade waarvoor zij is gestuurd.'

Oebayy ibn Ka'b -Allah (moge Allah tevredenheid met hem zijn) zei: "De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: 'Verbitter de wind niet. Wanneer jullie iets zien dat jullie niet bevalt, zeg dan: 'O Allah, wij vragen U om het goede van deze wind, het goede dat erin is en het goede waarvoor zij is gestuurd. En wij zoeken bescherming bij U tegen het kwade van deze wind, het kwade dat erin is en het kwade waarvoor zij is gestuurd.'"

[Authentiek] [Overgeleverd door At-Tirmidhi]

De Profet (vrede zij met hem) verbiedt het beschimpen of vervloeken van de wind, omdat deze is geschapen en ondergeschikt is aan de wil van haar Schepper. De wind kan zowel genade als straf brengen. Het vervloeken van de wind is een vorm van belediging aan Allah, de Schepper, en het getuigt van onvrede met Zijn decreten. Vervolgens leidde hij ons naar het terugkeren tot Allah, de Schepper van de wind, door Hem te vragen om het goede dat de wind brengt, zoals regen en bestuiving en om bescherming te vragen tegen de schadelijke gevolgen, zoals schade aan planten, bomen, vee en gebouwen. Het vragen van Allah om deze dingen is een bevestiging van onze aanbidding aan Hem.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/5976>

