



De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gebruikte deze woorden na elk gebed als takbeer.'

Abu Zubair, hij zei: "Ibn Zubair placht achter elke gebedsafsluiting te zeggen: 'Er is geen God dan Allah, Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoten. Aan Hem behoort de heerschappij en alle lof, en Hij is Almachtig over alle dingen. Er is geen macht of kracht behalve bij Allah. Er is geen God dan Allah, we aanbidden niemand behalve Hem. Aan Hem behoren de gunsten, de genade en het goede lof. Er is geen God dan Allah, we aanbidden Hem oprecht, ook al haten de ongelovigen dat.' En hij zei: 'De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gebruikte deze woorden na elk gebed als takbeer.'

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

"De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gebruikte na het voltooiën van elk voorgeschreven gebed de volgende geweldige herdenking, wat betekent: "Er is geen God dan Allah": wat betekent dat er geen ware aanbidder is behalve voor Allah. "Hij is Eén, zonder deelgenoot": wat betekent dat er geen partner is in Zijn goddelijkheid, Heerschappij, Namen en Eigenschappen. "Hij beschikt over de absolute, algemene en uitgebreide heerschappij, de heerschappij over de hemelen, de aarde en alles wat daartussen is." "En aan Hem behoort alle lof": wat betekent dat Hij degene is die perfectie bezit, geprezen wordt in volmaaktheid, geliefd en verheven in elke situatie, zowel in voorspoed als in tegenspoed. "En Hij is Almachtig over alle dingen": wat betekent dat Zijn macht volledig en volkomen is vanuit elk aspect, niets kan Hem beperken en geen enkele zaak kan voor Hem onmogelijk zijn. "Er is geen macht of kracht buiten bij Allah." Dit betekent dat er geen verandering is van de ene toestand naar de andere, geen overgang van ongehoorzaamheid aan Allah naar gehoorzaamheid aan Hem, en er is geen kracht behalve bij Allah, Hij is Degene die helpt en aan Wie men zich moet overgeven. Er is geen God buiten Allah, en we aanbidden niemand behalve Hem." Dit is een bevestiging van de betekenis van de goddelijkheid en een ontkenning van associatie (polytheïsme), en dat Hij alleen het waard is om aanbeden te worden. "Hij is Degene aan wie de gunst en de genade toebehoren." Dit betekent dat Hij degene is die gunsten schenkt, ze bezit en erover beschikt, en Hij begunstigt daarmee wie Hij wil onder Zijn dienaren. "Aan Hem behoort lof en eer." Dit verwijst naar het feit dat lof en eer toekomen aan Hem vanwege Zijn essentie, eigenschappen, daden en genade, en in elke situatie. "Er is geen God buiten Allah, wij zijn toegewijd aan Hem in religie." Dit betekent dat we als monotheïsten volledig toegewijd zijn aan Allah, zonder het verwerven van roem of reputatie, in gehoorzaamheid aan Hem. Zelfs al zijn de ongelovigen er tegen." en dit betekent "Standvastig in de eenheid van Allah en Zijn aanbeding, zelfs als de ongelovigen het haten."

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

