



Want wanneer ik zeg: "Subhannallah (Glorieus is Allah), Wa alhamdullilah (alle lof zij Allah), Wa la illaha illa Allah (er is geen god dan Allah), Allahu Akbar (Allah is de grootste)", is het meer geliefd voor mij dan wat de zon opkomt

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Want wanneer ik zeg: "Subhannallah (Glorieus is Allah), Wa alhamdullilah (alle lof zij Allah), Wa la illaha illa Allah (er is geen god dan Allah), Allahu Akbar (Allah is de grootste)", is het meer geliefd voor mij dan wat de zon opkomt."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

"De Profeet, moge Allah's zegeningen en vrede op hem zijn, zegt dat het gedenken van Allah de Verhevene met deze grootspraak beter is dan de wereld en alles daarin. Deze woorden zijn: Subhannallah (Glorieus is Allah): "Het vrijwaren van Allah van alle gebreken" Alhamdullilah: "Lof aan Hem met perfecte eigenschappen, samen met Zijn liefde en verheerlijking." "La illaha illa Allah": Er is geen ware aanbidder buiten Allah. "Allahu Akbar": "De grootste en meest verhevene boven alles."

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6211>

