



Er is niemand die mij de vredesgroet brengt, of Allah brengt mijn ziel terug zodat ik hem de groet kan beantwoorden

Aboe Hoerayrah, moge Allah tevreden zijn met hem, zei dat de profeet (vrede zij met hem) zei: "Er is niemand die mij de vredesgroet brengt, of Allah brengt mijn ziel terug zodat ik hem de groet kan beantwoorden".

[De overleveringsketen is goed] [Overgeleverd door Aboe Dawoed en Ahmed]

De profeet (vrede zij met hem) meldt dat zijn ziel aan hem wordt teruggegeven zodat hij de groet kan beantwoorden aan iedereen die hem de vrede toewenst of die nu dichtbij of ver weg is. Het leven in het hiernamaals en de toestand van de graven zijn zaken van het onbekende; alleen Allah kent de werkelijke aard ervan en Hij is over alle dingen machtig.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6222>

