



Er is geen moment waarop twee moslims elkaar ontmoeten en de hand schudden zonder dat hen de vergeving wordt geschonken voordat ze uit elkaar gaan

Al-Barā' (moge Allah tevreden met hem zijn) zei dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Er is geen moment waarop twee moslims elkaar ontmoeten en de hand schudden zonder dat hen de vergeving wordt geschonken voordat ze uit elkaar gaan."

[Authentiek volgens de de geconsolideerde overleveringen] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidhi, Ibn Maja en Ahmed]

De profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat er geen twee moslims zijn die elkaar op straat of op een andere plaats tegenkomen, waarbij de één de ander begroet met een handdruk, zonder dat hen beiden vergeving wordt geschonken voordat ze hun lichaam of de handdruk beëindigen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6257>

