



Degene die het Middaggebed verwaarloost, zijn goede daden worden tenietgedaan

Bureida ibn al-Hasib (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: Haast je voor het Middaggebed (Asr), want de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: " Degene die het Middaggebed verwaarloost, zijn goede daden worden tenietgedaan."

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De Profeet, vrede zij met hem, heeft gewaarschuwd tegen het opzettelijk uitstellen van het gebed van Al-'Asr (het middaggebed) buiten zijn vastgestelde tijd. Wie dit doet, maakt zijn daad vruchteloos en zijn handeling zal tevergeefs zijn.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6261>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

