



Wie tien verzen uit het begin van Soerah al-Kahf (de Grot) uit zijn hoofd leert, wordt beschermd tegen de Dajjal." In een andere overlevering staat: "Van het einde van Soera al-Kahf

Aboe Dardā' (moge Allah tevreden zijn met hem) zei, de profeet (vrede zij met hem) zei: "Wie tien verzen uit het begin van Soerah al-Kahf (de Grot) uit zijn hoofd leert, wordt beschermd tegen de Dajjal." In een andere overlevering staat: "Van het einde van Soera al-Kahf."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat degene die tien verzen uit het begin van Soerah al-Kahf uit zijn hoofd leert, wordt beschermd en gewaarborgd tegen de fitna (beproeving) van de valse messias, de Dajjal, die aan het einde der tijden zal verschijnen en zichzelf zal presenteren als God. De fitna van de Dajjal is de grootste beproeving die op aarde zal plaatsvinden sinds de schepping van Adam tot aan de Dag des Oordeels, vanwege de buitengewone gebeurtenissen waarmee Allah, de Verhevene, hem heeft uitgerust om zijn volgelingen te misleiden. Dit komt omdat in het begin van Soerah al-Kahf wonderen en tekenen staan die groter zijn dan de misleidingen van de Dajjal en wie deze verzen overdenkt, zal niet door de Dajjal worden misleid. In de andere overlevering betreft de tien verzen van het einde van de soerah, uit het volgende vers: {Achten zij dan niet dat zij de beloning van hun Heer ontvangen...}.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6265>

