



**Degene die, wanneer hij de oproep tot het gebed hoort, zegt: 'Ik getuig dat er geen god is dan Allah, Hij is Enige, Hij heeft geen deelgenoten, en dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is. Ik ben tevreden met Allah als Heer, met Mohammad als boodschapper, en met de Islam als religie', zullen zijn zonden vergeven worden**

Sa'd ibn Abi Waqqas, moge Allah tevreden zijn over hem, leverde over dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Degene die, wanneer hij de oproep tot het gebed hoort, zegt: 'Ik getuig dat er geen god is dan Allah, Hij is Enige, Hij heeft geen deelgenoten, en dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is. Ik ben tevreden met Allah als Heer, met Mohammad als boodschapper, en met de Islam als religie', zullen zijn zonden vergeven worden".

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet heeft overgeleverd dat degene die, wanneer hij de oproep tot gebed hoort, zegt: Ik getuig dat er geen god is dan Allah, Hij is de Enige zonder deelgenoten," dat wil zeggen, "ik bevestig en verklaar dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en elke andere vorm van aanbidding is onwaar, "En dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is," wat betekent: dat hij een dienaar is die aanbeden wordt, en een boodschapper is die niet liegt. "en ik accepteer Allah als mijn Heer," wat betekent: ik aanvaard Zijn heerschappij, Zijn goddelijkheid, Zijn namen en Zijn eigenschappen, "En Mohammad als Zijn boodschapper," wat betekent: Ik aanvaard alles wat met hem is gezonden en aan ons is overgebracht. "En met de Islam," wat betekent: Ik aanvaard alle voorschriften van de Islam, zowel de verplichtingen als de verboden. "Als religie" verwijst naar het geloof in en het onderwerpen aan de principes en voorschriften van die specifieke religie. "Zijn zonden zijn vergeven." Dit betekent dat iemands zonden, met name de kleinere, vergeven zijn.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

