



Degene die een letter van het Boek van Allah reciteert, zal beloond worden met één goede daad, en een goede daad wordt vermenigvuldigd met tien gelijke daarvan

'Abdullāh ibn Mas'ūd (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) zeggen: "Degene die een letter van het Boek van Allah reciteert, zal beloond worden met één goede daad, en een goede daad wordt vermenigvuldigd met tien gelijke daarvan . Ik zeg niet dat "Alif Lam Mim" één letter is, maar "Alif" is een letter, "Lam" is een letter, en "Mim" is een letter."

[Goed] [Overgeleverd door At-Tirmidhi]

De Profeet (vrede zij met hem) informeerde dat elke moslim die een letter van het Boek van Allah reciteert, beloond zal worden met een goede daad, en de beloning ervoor zal tot tien keer vermenigvuldigd worden tot nog meer. Vervolgens verduidelijkte hij dit door te zeggen: "Ik zeg niet dat 'Alif Lam Mim' één letter is, maar 'Alif' is een letter, 'Lam' is een letter, en 'Mim' is een letter." Dus in totaal zijn er drie letters, waarvoor dertig goede daden beloond zullen worden.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6275>

